



Εδώ μπορούμε να διαβάσουμε και να θυμηθούμε αναφορές για τον Ιησού με διαφορετικές λεπτομέρειες σχετικά με τη ζωή του, που γράφτηκαν ή ειπώθηκαν 400-1500 χρόνια πριν από τη γέννησή του και την εκπλήρωσή τους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εγγραφές δεν έχουν μόνο απόσταση εκατοντάδων έως χιλιάδων χρόνων από τη γέννηση του Ιησού ή και την εκπλήρωση της κάθε προφητείας, αλλά έχουν και απόσταση εκατοντάδων ετών μεταξύ τους και διατυπώθηκαν σε μια εποχή με μηδενικά βιβλία και αρχεία!

Αυτές οι προφητείες ενισχύουν την πίστη μας ή διευκολύνουν την άρση των εμποδίων του μυαλού κάποιου ειλικρινούς ερευνητή, αλλά δεν δίνουν απαραίτητα τη σωτήρια πίστη, η οποία προέρχεται από την καρδιά του ανθρώπου.

Βεβαίως, υπάρχουν περισσότερες προφητείες για τον Ιησού, αλλά εδώ προλαβαίνουμε να αναφερθούμε μόνο σε μερικές, ώστε να θυμηθούμε τα προφητικά λεγόμενα της Παλαιάς Διαθήκης για τον **ερχόμενο**, το **σπέρμα της γυναίκας**, τον **Εμμανουήλ**, τον **άρχοντα του Ισραήλ**, το **αναμενόμενο παιδί**, τον **καλεσμένο από την Αίγυπτο**, τον **πληγωμένο** από τις ανομίες μας, το **πρόβατο** που το οδηγούνε στη σφαγή άφωνο, **που ποτέ του δεν παραπονέθηκε**.

Ας ξεκινήσουμε να δούμε τι λένε:

1500 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού γράφτηκε:



Από τον
ΘΟΔΩΡΗ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ

«Έχθρα θα βάλω ανάμεσα σ' εσένα και στη γυναίκα, κι ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο **σπέρμα της**. Εκείνος θα σου συντρίψει το κεφάλι κι εσύ θα του πληγώσεις τη φτέρνα» (Γένεση 3:15).

Επίσης γράφτηκε:

«Γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημείο: **η παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο**, ο οποίος θα ονομαστεί "Εμμανουήλ" (Ο Θεός μαζί μας)» (Ησαΐας 7:14).

800 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού γράφτηκε:

«Αλλά από εσένα **Βηθλεέμ**, πόλη της περιοχής όπου κατοικεί η συγγένεια Εφραθά, αν και είσαι μια από τις πιο μικρές πόλεις του Ιουδα, εγώ θα **κάνω να προέλθει εκείνος που θα γίνει άρχοντας του Ισραήλ**. Η καταγωγή του είναι πολύ παλιά· ανάγεται στις αρχαίες μέρες. Εγώ ο Κύριος θα παραδώσω το λαό μου στους εχθρούς του, **ωστόσο μια γυναίκα γεννήσει το αναμενόμενο παιδί**. Τότε αυτοί που θα ζουν ακόμα στην αιχμαλωσία θα επιστρέψουν και θα ενωθούν με τους άλλους Ισραηλίτες» (Μιχαΐας 5:1-2).

800 χρόνια περίπου πριν από τη γέννηση του Χριστού γράφτηκε:

«Ο Κύριος λέει: 'Όταν ο Ισραήλ ήταν παιδί, τον αγάπησα και τον **κάλεσα από την Αίγυπτο να είναι γιος μου**'». (Ωσηέ 11:1).

Στο βιβλίο του Ησαΐα, περίπου 700 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού, γράφτηκε:

«Μα ήταν αιτία **οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε**, οι ανομίες μας που αυτός εξουθενώθηκε. Για χάρη της δικής μας σωτηρίας εκείνος τιμωρήθηκε και στις πληγές του βρήκαμε εμείς τη γιατρεία... Βασανιζόταν κι όμως ταπεινά υπέμενε, χωρίς παράπονο κανένα. **Σαν πρόβατο που τ' οδηγούνε στη σφαγή**, καθώς το αρνί που στέκεται άφωνο μπροστά σ' αυτόν που το κουρεύει, ποτέ του δεν παραπονέθηκε» (Ησαΐας 53:5, 7).

Βρισκόμαστε λοιπόν στην εποχή που τα Χριστούγεννα ήρθαν και σημαίνουν χαρά στον κόσμο! Τότε όσοι ήταν τριγύρω του είχαν χαρά μεγάλη.

Ο άγγελος:

«ο άγγελος τους είπε: «Μην τρομάζετε! Σας φέρνω ένα **χαρμόσυνο άγγελμα**, που θα γεμίσει με **χαρά** μεγάλη όλο τον **κόσμο**: Σήμερα, στην πόλη Δαβίδ **γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας** –κι αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος» (Κατά Λουκάν 2:10-11).

Άλλοι άγγελοι:

«Ξαφνικά, κοντά στον άγγελο, παρουσιάστηκε ένα πλήθος απ' την ουράνια στρατιά των αγγέλων, οι οποίοι υμνούσαν το Θεό και έλεγαν: «**Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στη γη, αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους!**» (Κατά Λουκάν 2:13-14).

Οι βοσκοί:

«Οι βοσκοί γύρισαν πίσω **δοξάζοντας και υμνώντας** το Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν· ήταν όλα όπως τους είχαν ειπωθεί» (Κατά Λουκάν 2:20).

Σήμερα πάλι βρισκόμαστε στα Χριστούγεννα. Υπάρχει άραγε χαρά λόγω της γέννησης του Χριστού; Εσύ τι λες; ■

*** Μπορείτε επίσης:**

- να Ακούσετε Ραδιοφωνικές Βιβλικές ομιλίες στο OdoiporikoStiZoi.gr
- να Δείτε Τηλεοπτικές Βιβλικές εκπομπές στο Zontas.gr